



*CERERIS BACCHIQUE AMICVS*

*Ik lach, o gierigaarts, met uw beschimmelt gout,  
Dewyl ge al levende uw lichaam maakt tot schimmen.  
Dees rintsche beeker na het kluiwen van een bout,*

*Versterkt my 't hart, en doet me als certijts Bacchus glimén.  
ó edel nat, gy zyt my naarder dan het licht.  
Te meer nu Irinkryk voor den grooten Wiljam zynicht.*

*Ik drink dees roemer uyt op d'vchaart van Oranje.*

*En roep vast over luyt Victori met Britanje.*

*C. Dufart inv. J. Gole Excudit. Amstelredami cum Privilegio Ord. Holl. et West-Indiæ.*



